



SRI LANKA



Exotic Trails

15-daagse rondreis



SERENDIPITY

SRI LANKA A LAND LIKE NO OTHER

Één reis naar Sri Lanka, de parel van Indische Ocean

Kennismaken met de cultuur, het leven en gastvrijheid van warm volk

De oorsprong van het Boedisme en de erfenis van de 2500jr oude beschaving

De grote verscheidenheid in het landschap en prachtige natuur vol met fauna en flora

Galle, de historische haven en vestingsstad van Nederlandse V.O.C. en het koloniaal Ceylon

Ontdek het avontuur en de mysterieuze romance van het land met een deskundige reisgids van Sri Lanka



✦ Groepsreizen

- ★ Met Nederlandstalige lokale gids
- ★ Kleine groepen van 10 tot 20 deelnemers
- ★ Met vaste vertrekdata

✦ Individuele tour

- ★ Vertrekdatum naar eigen keuze
- ★ Mogelijkheid tot hogere klasse hotels naar je eigen keuze
- ★ Alle tour transfers uitgevoerd per moderne privé auto of minibus
- ★ Reisbegeleiding door een privéchauffeur-gids

Exotic Trails



DAG PROGRAMMA

Dag 1 : BRUSSEL – COLOMBO



Vandaag is het zover: Je vertrek naar Colombo de hoofdstad van Sri Lanka vanuit Brussel. Je vliegt met één overstap in Dubai (Emirates) of Doha (Qatar Airways). Je brengt de hele nacht door tijdens de vlucht.

Dag 2 : AANKOMST IN COLOMBO



Aankomst op de internationale luchthaven van Colombo. Hier word je hartelijk welkom geheten en vervolgens rechtstreeks naar je accommodatie gebracht in een bekende kokosplantage streek.

Negombo is een vissersstadje en een van de bekendste en populairste badplaatsen aan de westkust van Sri Lanka. Negombo is gelegen tussen de tropische begroeiing en akkers. De omgeving van Negombo staat bekend om zijn tegelfabrieken. De kust is hier aangenaam rustig met eindeloze rijen palmbomen die verder landinwaarts lopen. Richting de kust is een moerassig gebied en over de hele plaats is er veel tropische begroeiing.

Gevolgd door vrije namiddag.

Overnachting: in Goldi Sands Hotel (4*) (kamer met zee uitzicht) in Negombo

✓ Diner



Dag 3 : NEGOMBO -DAMBULLA - SIGIRIYA



Na het ontbijt breng je een bezoek aan het oude vissersstadje Negombo waar vroeger jaren een belangrijk handelscentrum voor zowel de Portugezen als de Nederlanders is geweest. Negombo, bekend als 'klein Rome'. De stad heeft deze bijnaam vanwege concentratie van katholieke bevolking van het land en talloze grote kerken (van 16^{de} eeuw tot 19^{de} eeuw werd gebouwd). Wij maken een stad tocht, langs 17^{de} eeuwse -Nederlands fort, 'Dutch Canal' en de Rooms-katholieke kerken waar van alles doet denken aan vroegere koloniaal tijden. Natuurlijk een bezoek aan de bekende vismarkt op strand moeten wij ook niet missen, waar vanaf het strand u veel traditionele catamarans met witte zeilen voorbij zult zien varen.



Daarna rijd je verder door het mooie binnenland langs de vele kokospalmen naar Dambulla. In Dambulla breng je een bezoek aan de grottentempel, beter bekend als "De Gouden Tempel van Dambulla", die is geïdentificeerd als UNESCO Werelderfgoed. Samengesteld uit vijf grotten, is dit grottencomplex het meest indrukwekkende, grootste en best bewaarde grotten-tempelcomplex in Sri Lanka. De enorm indrukwekkend boeddhistische muurschilderingen van een oppervlakte van 2,100 m². zijn van bijzonder belang, net als de 157

fraaie boeddhabeelden die in gevarieerde houdingen staan afgebeeld o.a. het kolossale Boeddhabeeld van 14 meter hoog die bij de ingang staat.

Vanuit Dambulla rijd je naar overnachtingshotel in Sigiriya.

Overnachting : in Sigiriya Village Hotel (4*) in Sigiriya.

✓ Ontbijt ✓ Diner



Dag 4 : SIGIRIYA – POLONNARUWA – SIGIRIYA



's Ochtends breng je een bezoek aan de Sigiriya rots, een van de meest indrukwekkende monumenten van het land waar je het oude paleis op de monoliet en de watertuin van koning Kashyapa (5^{de} eeuw) kunt vinden. Langs de trap naar boven kunt u de beroemde fresco's van de "wolkenmeisjes" bewonderen. Na de vermoeiende klim krijg je een geweldig uitzicht over het omringde oerwoud.



Na de lunch breng je een bezoek aan de ruïnes van de stad Polonnaruwa (11^{de} – 13^{de} eeuw). In de middeleeuwen was Polonnaruwa de hoofdstad van Sri Lanka, daardoor zijn er enkele magnifieke overblijfselen uit het verleden bewaard gebleven. Zo bvb. Een uniek irrigatie systeem dat reeds in de 3^{de} eeuw werd aangelegd. Je zult ook zeer onder de indruk zijn van de goed bewaard gebleven monumenten, zoals de raadszaal, het koningspaleis en de Gal-viharaya, de fraaiste beelden van Boedha in verschillende houdingen, die in een stuk graniet rots is uitgehouwen en nog in perfecte staat. Wederom een dag vol met culturele hoogtepunten. De stad staat op de wereld erfgoedlijst van UNESCO.

Vervolgens ga je terug naar Sigiriya. Met een beetje geluk kun je nabij het meer van Minneriya wilde olifanten zien. Deze komen aan het einde van de dag vaak naar het meer om te baden en water te drinken.

Overnachting : in Sigiriya Village Hotel (4*) in Sigiriya.

✓ Ontbijt ✓ Diner



Dag 5 : SIGIRIYA – MAPAKADA



Vandaag rijd je door echt landelijk gebied van het belangrijkste landbouwgebied van de droge zone van het land. De rit voert je langs de noord-zuidhellingen van de centrale bergketen richting Mapakada in de buurt van historische stad van Mahiyanganaya. Het gebied rond het Mapakada stuwmeer met schilderachtige bergen op de achtergrond is een paradijs voor fotografen en kunstenaars, met zoveel sereen landschap en groen- en bruintinten die zich mengen tot een zeer vredig. je hotel ligt aan het stuwmeer van Mapakada.



In de middag staat een kajaktocht op je te wachten. Kajakken in dit eeuwenoude meer biedt een magnifieke ervaring met zo'n prachtige omgevende natuur waar talloze soorten vogels en vlinders leven.

Overnachting : in Mapakada Village Hotel (4*) in Mapakada.

✓ Ontbijt ✓ Diner



Dag 6 : MAPAKADA – DAMBANA – MAPAKADA



's Ochtends staat er een prachtige fietstocht op je te wachten, waarbij je inzicht krijgt in de echte wereld van het plattelandsleven terwijl je geniet van de serene rust van de landelijke omgeving.

In de late namiddag vertrek je naar Dambana om het dorp van de Vedda's te verkennen, de laatste bevolkingsgroep van de vroegst gekende inheemse bevolking van Sri Lanka. Tijdens deze deels nachtelijke excursie observeer je het afgelegen dorp van het eiland en doet u een unieke ervaring op met deze verdwenen Veddagemeenschap en hun cultuur. Leer over het leven van de Veddagemeenschap in de wildernis door deel te nemen aan hun activiteiten en een klein museum te bezoeken dat gewijd is aan hun jachtpraktijken.

Overnachting : in Mapakada Village Hotel (4*) in Mapakada.

✓ Ontbijt ✓ Diner



Dag 7 : MAPAKADA – KANDY



Na het ontbijt rijd je over mosgroene bergen en langs terrasvormige rijstvelden naar Kandy. Deze reis biedt een fraai blik op Sri Lanka's dramatische landschappelijke contrasten en brengt je in slechts drie uur van de broeierige laaglanden naar koele bergen in het binnenland via een weg met adembenemende uitzichten.

Kandy, het laatste koninkrijk der Singhalezen ligt 500 m boven de zeespiegel en wordt beschouwd als de mooiste stad van Sri Lanka. Hier bezoek je de hoogtepunt van de stad, de heilige "Tempel van de Tand",

waar de linker boventand van Boeddha, de meest heilige relikwie van het Boeddhisme en het meest kostbare symbool van de Singhalese trots wordt bewaard. Daarna, in het Kandy Cultural Center je geniet vanavond van een traditionele Kandy dansvoorstelling.

Overnachting : in Thilanka Hotel (4*) in Kandy.

✓ Ontbijt ✓ Diner



Kandy staat ook bekend om het jaarlijkse grandioze Kandy Esala Perahera festival, dat 10 dagen lang wordt gehouden in de aanloop naar volle maan dag in augustus. Het kleurrijke festival van een processie is een werkelijk uniek cultureel festival dat wordt gehouden als eerbetoon aan Boeddha's belangrijkste relikwie, de heilige tand. Sprookjesachtig uitgedoste geestelijken, meer dan 80 prachtig versierde olifanten, dansers, duizenden bont uitgedoste muzikanten, zwaardvechters, slangenbezweerders, acrobaten, vuurlopers en zelfs mannen met haken door hun huid gestoken. Dit zijn unieke momenten voor de fotografen! Van heinde en verre komen tienduizenden pelgrims naar Kandy om dit spektakel mee te maken

De groepsreis in augustus is afgestemd op het tijdstip van het festival zodat je de gelegenheid krijgt om dit unieke te ervaren. Degenen die van plan zijn een individuele rondreis te gaan maken in deze periode, zorg ervoor dat je een geschikte vertrekdatum kiest waarop je Kandy zal verblijven tijdens de festivaldagen.



Dag 8 : KANDY – PINNAWELA – KANDY



's Ochtends breng je een bezoek aan de Koninklijke Botanische Tuin in Kandy, deze wordt beschouwd als een van de mooiste botanische tuinen van Azië. Daarna rijd je richting Pinnawela. Onderweg bij de kruidtuin in Mawanella ontdek je de verschillende kruiden en specerijen waarvoor Sri Lanka gekend is. Je leert er hoe kruiden gekweekt en verwerkt worden. In de kruidtuin geniet je van een 10 min. durende hoofd- en schoudermassage.



Vervolgens bezoek je het olifantenweeshuis in Pinnawela, gelegen langs de oevers van de Maha Oya rivier. Het weeshuis is een unieke

bezienswaardigheid, er leven ongeveer 65 weesolifanten die goed worden verzorgd tot ze weer in het wild kunnen worden vrijgelaten. Je bezoekt het weeshuis tijdens voedertijd, bijzonder schattig om te zien is hoe de kleine olifantjes melk uit een papfles slurpen. Na het voeren nemen de olifanten een bad in de rivier, wat op zich al een heel spektakel is.

Overnachting : in Thilanka Hotel (4*) in Kandy.

✓ Ontbijt ✓ Diner



Dag 9 : KANDY – KITULGALA



Na het ontbijt, rijd je richting Kitulgala, via het mooi dorpje Ruwanwella. Kitulgala is de plaats waar de beroemde film "Bridge over the River Kwai" werd opgenomen. Vandaag kun je hier in de omgeving de overweldigende schoonheid van de natuur bewonderen. Je ontdekt een glasheldere rivier waarin u een verfrissende duik kan nemen.



Je slaapt vandaag in een eco-lodge, direct gelegen aan de rivier, een echt bijzondere ervaring die je niet zal vergeten. Voor wie een keer in de jungle in een boomhut boven het bruisende water wil slapen is dit de uitgelezen kans. Een eco-huisje helemaal gemaakt van hout en leem. Geen ramen, alleen wat takken van de bomen en een balkonnetje met daaronder de snel stromende rivier. Een kans om zo dicht bij de natuur te slapen heb je misschien nooit eerder gehad. Verwacht geen sterren hotel, het is eenvoudig, maar op die plek heb je echt niet meer nodig !

Na de lunch kun je een spannende 'level 2' rafting tocht maken als optioneel activiteit. Er zijn 7 geweldige stroomversnellingen o.a. de "Killer Fall" van ruim 4 meter ! De rafting tocht kan door iedereen worden gemaakt. Het niveau wordt aangepast aan je ervaring.

Deze avond maak je kennis met de Sri Lankaanse keuken door een kook demonstratie, waarvan je leert hoe je in authentieke wijze een heerlijke Srilankaanse gerechten kunt maken met de ingrediënten die je gemakkelijk thuis kunt vinden.

Overnachting : in Rafter's Retreat (Eco-Lodge) in Kitulgala.

✓ Ontbijt ✓ Diner



Dag 10 : KITULGALA – NUWARA ELIYA - BANADARAWELA



Na het ontbijt rijd je vandaag door de prachtige natuur en bergen naar Nuwara- Eliya (1900m), meest bekend als "Little England". Onderweg stop je verschillende prachtige watervallen,. Nuwara-Eliya is het meest bekende thee gebied van Sri Lanka. Een bezoek aan een theeplantage en theefabriek mag je dus zeker niet missen. Bij aankomst wordt er een stad tocht gedaan in Nuwara Eliya



Vanmiddag zul je een heel bijzondere ervaring beleven. Een treinrit brengt je van Nanuoaya naar Bandarawela. Een prachtige reis die je dwars door de bergen voert, een waar spektakel door tunnels en over oude ijzeren bruggen en langs theeplantages.

In de koloniale tijd was Bandarawela een van de geliefdste verblijfplaatsen van de Britse theeplantage uitbaters. Overblijfselen hiervan zijn nog steeds te vinden in het Bandarawela hotel.

Overnachting : Bandarawela Hotel in Bandarawela.

✓ Ontbijt ✓ Diner



Dag 11 : BANADARAWELA – ELLA – THISSAMAHARAMA



Na een rustige ontbijt vertrek je naar Thissamaharama. Onderweg naar Tissamaharama maak je een foto-stop bij de Ella-kloof. Ella ligt op 1150 m en bestaat uit indrukwekkende kloven, oerwouden, grotten en watervallen. Je geniet er van een spectaculair zicht over het laagland tot aan de zee op ongeveer 100 km afstand. De reis wordt verdergezet naar Tissamaharama waar uit je vertrekt naar Yala National Park per 4x4 jeep.



Je maakt een avontuurlijke jeepsafari in het Yala National Park waar je kunt genieten van de overweldigende natuur. Dit park is het tweede grootste National Park in Sri Lanka. Nergens ter wereld vind je een hogere concentratie van luipaarden dan in het Yala National Park, maar dan moet je wel heel veel geluk hebben. Je hebt een grotere kans om onderweg jakhalzen, krokodillen, neushoornvogels, lipberen en waterbuffels te spotten, en je kunt hier zelfs olifanten van heel dichtbij bekijken. Verder staat het park bekend om zijn grote verscheidenheid

aan bontgekleurde vogels, watervogels en roofvogels. Maar ook herten wilde zwijnen en vele andere wildsoorten behoren tot de vaste bewoners van dit uitgestrekte natuurreservaat.

Overnachting : Kithala Resort (4*) in Thissamaharama.

✓ **Ontbijt** ✓ **Diner**

Dag 12 : THISSAMAHARAMA – GALLE – INDISCHE OCEAAN



Vandaag volg je de weg langs de prachtige stranden van de schitterende zuidkust via typische vissersdorpjes zoals Hambantota. Hambantota ligt in het warmste deel van Sri Lanka en is tevens bekend om zijn zoutwinning en schilderachtige baaien. Langs deze kust zijn de paalvissers in zee een grote attractie voor toeristen. Deze vissers behoren tot het erfgoed van Sri Lanka.



Op de weg naar je strandhotel vergeet je niet de 17e-eeuwse Nederlandse vesting in Galle te bezoeken. Galle, een sfeervolle oude stad, die doet denken aan de tijden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.).



Voordat je aan je strandhotel arriveert breng je een bezoek aan een zeeschildpaddenkwekerij in Kosgoda. De eitjes die de schildpadden op het strand leggen, worden door lokale vissers naar de kwekerij gebracht. In deze schildpaddenkwekerij wordt ervoor gezorgd dat de eieren van de schildpadden in een beschermde omgeving kunnen uitkomen. Daarna worden de jonge schildpadden nog een aantal dagen in een bassin gehouden tot ze groot en sterk genoeg zijn om zelf de zee in te gaan. Een paar schildpadden houden ze zelf, waaronder een albino want die heeft vanwege zijn kleur toch geen overlevingskans.

Overnachting : Earl's Reef (4*) in Beruwela

✓ **Ontbijt** ✓ **Diner**



Dag 13 : INDISCHE OCEAAN



Vrije dag, verblijf op basis van Half Pension.

Overnachting : Earl's Reef (4*) in Beruwela

✓ **Ontbijt** ✓ **Diner**

Dag 14 : INDISCHE OCEAAN

Vrije dag, verblijf op basis van Half Pension.

23.50 Check-out (Je mag uw kamer behouden tot op het moment van vertrek naar de luchthaven)

Overnachting : Earl's Reef (4*) in Beruwela

✓ **Ontbijt** ✓ **Diner**

Dag 15 : INDISCHE OCEAAN

00.05 – 01.35 Transfer naar de luchthaven van Colombo.

Je vliegt terug uit Colombo naar Brussel met één overstap in Dubai (Emirates) of Doha (Qatar Airways).



EINDE VAN DE REIS.

INBEGREPEN

- ★ Retourvluchten vanaf Brussel naar Colombo ⁽¹⁾
- ★ Luchthavenbelastingen en brandstofheffingen
- ★ Ruimbagage 25kg & handbagage 10 km (zie vluchtinfo)
- ★ Alle excursies, entreegelden en transfers van dag 2 tot dag 15 vertrek uit Colombo,
 - Individuele reis; per auto (1-2 persoon) of per mini-bus (3-6 persoon) of mini-coach (7-10)
 - Groepsreis; per touringcar met airconditioning (afmeting is afhankelijk van groepsgrootte)
- * *Alle voertuigen zijn comfortabele met airconditioning*
- ★ Alle Gehele reis is op Halfpension (12x ontbijt en 13x diner)
 - * Vanaf diner op dag 2 t/m diner op dag 14
- ★ Reisleiding van dag 2 t/m 12
 - Individuele reis: Engelstalige chauffeur-gids (1-6 personen) / Engelstalige gids (7-10 personen)
 - Groepsreis: Lokale Nederlandstalige gids (vanaf 10-20 personen)
- ★ De luchthaven assistentie bij vertrek uit Colombo
- ★ Alle Uitgebreide documentatiemap

⁽¹⁾ Mogelijkheid tot vertrek uit Amsterdam of Düsseldorf

NIET INBEGREPEN

- ★ Eventuele luchthavenbelastingen-en /of brandstoftoeslagen
- ★ Reis- en/of annuleringsverzekering
- ★ Lunch en dranken
- ★ Persoonlijke uitgaven (minibar, telefoon)
- ★ Toeslag voor fotograferen en filmen
- ★ De lokale fooien (gidsen, chauffeurs, rijders, trackers, obers...)
- ★ Visa – ETA (50 US \$ per persoon, te verkrijgen via www.eta.gov.lk)

OPTIONEEL EXCURSIES:

- ▶ Eventuele Gereserveerde stoelen bij de "Kandy Perahera festival"
- ▶ Rafting tocht op dag 9 : €15,00 per persoon, ter plaatse te betalen

Onvoorziene situaties en noodzakelijke omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het programma, vluchttijden en tijdschema's onder voorbehoud. In zo'n geval kunnen aangepaste reisprogramma en hotels worden vervangen door een gelijkwaardig alternatieven.

Exotic Trails

Turnhoutsebaan 137, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 info@exotictrails.be / +32(0) 13 29 36 55
www.exotictrails.be

BTW Nr: BE0 783.403.672

Wij zijn aangesloten bij :

